

Soms zit er in mijn buik
een beest dat gromt.

En weet je hoe dat komt?

Dat het gromt?

Het heeft honger!

En het lust alleen maar

Of snoepjestaart. En ijsjes.

Of vijf lange vingers naast elkaar.

Echt waar!

