

# Geluid

Iemand fluit een liedje buiten,  
de muziek glijdt langs de ruiten.  
Ik probeer wel om te slapen,  
maar ik hoor die man steeds fluiten.

Ik probeer wel om te slapen,  
tel tot honderd, tel de schapen,  
steeds is ergens een geluid:  
takken die langs ramen schrapen.

Steeds is ergens een geluid.  
Iemand laat zijn honden uit,  
heel ver weg hoor ik een trein  
en die man die liedjes fluit.

Heel ver weg hoor ik een trein  
die straks in Parijs moet zijn  
en ik was de machinist.  
Ik sliep al voor ik het zelf wist.